

Minnaar & Strijder

Bart Doornweerd

Geroepen

In veel boeken en films zie je de thema's romantiek en liefde steeds weer terugkomen. Meestal gaat het verhaal over een held. In de bijbel staan ook prachtige en waargebeurde verhalen over helden. De bijbel is het mooiste boek wat er bestaat en hierin staat het verhaal beschreven van ware heldendom en de grootste romance die hier ooit op aarde heeft plaatsgevonden. De romance van God met de mens! In dit boek leren we God kennen als de bron van liefde. God is een hartstochtelijk minnaar en Hij wil dat ook in ons leggen. God is op zoek naar Zijn 'bruid', Zijn gemeente, Zijn volk, Zijn mensen.

De uitnodiging om Jezus te volgen betekent niet alleen dat je een garantiebewijs krijgt dat je in de hemel komt. Het is werkelijk een uitnodiging voor het grootste avontuur dat je je maar kunt bedenken! Het is een uitnodiging om Hem te volgen, in Zijn voetstappen te treden, mee te doen in deze prachtige liefdesgeschiedenis en mee te werken aan dit verhaal over helden. De kerk van onze tijd zou zich moeten kenmerken door mensen die hartstochtelijk lief hebben en mensen die hartstochtelijke strijders zijn. Strijders tegen alles wat met zonde, ziekte en onderdrukking te maken heeft en tegen alles wat duister is. Dáárvor worden we geroepen!

Liefde

In het Oude Testament zien we hoe God Zijn liefde uit naar het volk Israël en hoe Hij probeert de liefde van Zijn volk te winnen. Later geldt dat ook voor de heidenen, voor Zijn gemeente. In het bijbelboek Openbaringen staat, dat we als mens op weg zijn naar het grootste feest dat er ooit is gevierd! Daarom kunnen we als christenen altijd hoopvol zijn. Het grote karakteristiek van God is LIEFDE. Hij wil dat ook wij mensen zullen zijn die lief hebben met heel hun hart.

"Daaraan," zegt Jezus, "zul je Mijn volgelingen kennen, dat ze elkaar liefhebben." Dat zegt het grote gebod ook:

"Je zult de Here, jouw God, liefhebben met je hele hart, met alles wat in je is. En je zult je naaste liefhebben als jezelf."

In de éérste plaats wil God dus dat we mensen zijn die Hem en anderen liefhebben! God geeft ons soms periodes van enorme liefde en passie voor Hem. Misschien ondersteun je dat door een boek te lezen over intimiteit met Jezus of een boek over het vaderhart van God. Als wij willen weten hoe we als mens kunnen zijn, moeten we kijken naar de bron van alle liefde, naar wie God is. De Here Jezus zei: "Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien". Hij was een perfecte afdruk van het wezen van God.

In het Hooglied lees je over de liefde van de bruidegom voor zijn bruid. Ook Hosea 11 vers 1 tot 4 staat stil bij de geweldige liefde van God, waar Hij zichzelf vergelijkt met een ouder. "Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb ik Mijn zoon geroepen. Hoe meer Ik hem riep, des te meer dwaalden ze weg. Aan de Baäls offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En Ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hem op in Mijn armen maar ze erkenden niet dat Ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde Mij tot hen, Ik gaf hen te eten."

De meeste ouders gaan heel liefdevol om het hun kinderen. Als je bijvoorbeeld ziet hoe een vader of een moeder een kind leert fietsen, dat gaat met vallen en opstaan, met veel liefde en geduld. God zegt: "Zo ga Ik ook met jullie om, als een vader, als een moeder die met zijn of haar kind omgaat. Zo ben ik met Israël bezig geweest". God wil jouw liefde te winnen! Hij zegt: "Ik heb geprobeerd je te trekken met koorden van liefde". Zo gaat dat met liefde. Liefde kun je niet afdwingen. Je kunt niet zeggen: "Van nu af aan ga jij mij liefhebben." Liefde kun je wel *winnen*. God doet alles om onze liefde te winnen.

Elke dag bijzonder

Dat is niet zomaar iets! God geeft liefde, Hij vergeeft en Hij is er ook nog eens hélemaal bij betrokken. "Mijn hart keert zich om in Mij. Ten volle wordt Mijn erbarming opgewekt." (Hosea 11:8b) Als God zegt: "Ik heb lief", dan is Zijn hele wezen, Zijn hele hart daarbij betrokken. Hij is er ook emotioneel helemaal bij betrokken. Dat is het wonderlijke van God: dat Hij een God is die pijn en verdriet kan hebben als zijn liefde niet beantwoord wordt. Maar Hij kan enorme vreugde ervaren als zijn liefde wél beantwoord wordt. Dat maakt elke dag bijzonder!

Als je je hier bewust van wordt, kan deze gedachte hoge kwaliteit aan je dagelijks bestaan geven. Elke dag kan vol diepte en waarde zijn. Het maakt niet uit wat voor dag het is, al is het de meest saaie dag en doe je het meest vervelende werk dat er is. Als jij vandaag beseft dat als jij Gods liefde beantwoordt, het veel vreugde brengt aan het hart van God, dan verandert alles. God trekt jou met koorden van liefde naar zich toe. Als jij daar positief op reageert en je zegt: "Ja Heer, ik ga U vandaag liefhebben. Ik kies vandaag om U te aanbidden!" Dan is er vreugde in de hemel. Dat maakt *vandaag* waardevol, dat maakt *elke dag* waardevol. Op sommige dagen heb je misschien het gevoel dat je niet zoveel bijzonders hebt gedaan. Maar het meest bijzondere wat je op een dag kunt doen is 'Ja' zeggen tegen de liefde die God jou aanbiedt.

God kan ook gekrenkt worden

Het tegenovergestelde is ook waar. Als je God negeert, zijn liefde afwijst en geen rekening met Hem houdt, zal dat Hem krenken en pijn doen. Het hele hoofdstuk 9 van Nehemia gaat daar over. Daar lees je over die emotionele liefde van God, die uit Zijn hart komt. En dat Hij er toch voor kiest om van ons te *blijven* houden. Ook kijkt God hier terug naar wat Hij in de loop van de geschiedenis allemaal voor Israël gedaan heeft. Op een gegeven moment zegt Hij: "Ik ben niet opgehouden (...), maar Mijn volk keerde zich af van mij". Wij kunnen God dus krenken, wij kunnen Hem verdriet doen door Zijn liefde af te wijzen. Sommigen van ons hebben meegemaakt dat ze liefde voor iemand hadden en dat die liefde afgewezen werd. Dit kan de meest pijnlijke ervaring zijn die iemand maar kan hebben. Zo is het ook met God, Hij biedt zijn liefde aan en Hij verwacht dat we daar op een positieve manier op reageren. Dat is de God in het Oude Testament, en vooral ook de God in het Nieuwe Testament - geopenbaard in Jezus Christus.

Avontuur van liefde

God is liefde. Het prachtige hoofdstuk 1 Korinthe 13 is een lofdicht op de liefde:

*Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.*

*Al ware het, dat ik profetische gaven had,
en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist,
en al het geloof had, zodat ik bergen verzetten,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.*

*Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om
te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.*

*De liefde is lankmoedig,
De liefde is goedertieren,
Zij is niet afgunstig,
De liefde praalt niet,
Zij is niet opgeblazen,*

*Zij kwetst niemands gevoel,
Zij zoekt zichzelf niet,
Zij wordt niet verbitterd,
Zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid,
Maar zij is blijde met de waarheid.
Alles bedekt zij,
Alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
De liefde vergaat nimmermeer;*

In 1 Johannes 4:7-21 spreekt de apostel Johannes welgeteld 29 keer over de liefde, liefhebben of 'geliefden'. Hij wordt ook wel 'de apostel van de liefde' genoemd. Hij was een jonge kerel toen Jezus hem en zijn broer riep: "Volg mij." De jongens hadden een bijnaam, die welsprekend was voor hun karakter: 'zonen des donders'. Ze waren waarschijnlijk nogal opvliegend, ze hadden 'een kort lontje'. Zo'n kerel was Johannes en hij ging het avontuur met Jezus aan. Hij is als enige van de apostelen oud geworden, alle anderen stierven een vroege marteldood. Johannes was een minnaar geworden, een hartstochtelijke 'lover', een liefhebber van God en van mensen. Hij droeg het kenmerk van liefde, van God Zelf.

Dat wil God ook in jouw en mijn leven bewerkstelligen. Hij wil Zijn eigen karakter van liefde in óns leggen. En dat is nog een hele klus! Dat gaat veel verder dan in een bijeenkomst naar voren komen en het zondaarsgebed bidden. Prijs de Heer daarvoor, maar dan begint het avontuur van het leven pas. Het ware avontuur, om je karakter net zo omgevormd te zien worden als het karakter van Johannes. Hij veranderde van een 'zoon des donders' in een apostel van liefde.

We krijgen ook allemaal een nieuwe naam, staat er in Openbaringen, een naam die past bij datgene wat God in al die jaren in onze levens gedaan heeft.

Liefhebben

God heeft u hartstochtelijk lief. In de Here Jezus zien we dat ook, die passie in Hem om mensen lief te hebben. Hij was met ontferming bewogen omdat mensen voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Hij heeft uitgereikt naar de zieken en zwakken, naar de kinderen en de vrouwen, naar allemaal mensen waar niemand naar omkeek. Hij raakte ze aan met de liefde van God en ze genazen. Hij heeft ze op de been geholpen en gaf ze hun waarde weer terug.

Strijder

Het Oude Testament staat vol met verhalen over bloedvergieten en strijd, strijd en nog eens strijd. Je snapt er soms helemaal niets van. In zo'n verhaal gebeurde er soms iets door de daad van één persoon waardoor er duizenden en duizenden dood gingen. Er was eens een klein meisje dat, toen ze al die oorlogsverhalen hoorde, aan haar moeder vroeg: "Mama, was God in het Oude Testament nog niet bekeerd?" Die vraag hebben wij als volwassenen misschien ook wel, alleen durven wij het niet zo te zeggen.

We leven nu in ieder geval in de tijd van het Nieuwe Testament. Er is geen strijd tegen vlees en bloed, maar we hebben wel te maken met machten in de hemelse gewesten die zich tegen de kinderen van God keren. Het karakter van God moet zichtbaar worden in ons leven. De duivel is er alles aan gelegen om dat tegen te houden, weg te halen, te vertrappen, te roven en te moorden. God en de boze staan absoluut tegenover elkaar. De boze komt met verleidingen, ziekte en gebondenheden. Wij hebben te strijden tegen deze machten.

God is naast minnaar ook een strijder. Er zijn ook tijden dat God vooral bezig is om de strijder in ons wakker te maken. Dan lezen we misschien boeken over het leger van God, rechtvaardigheid in deze wereld, geestelijke oorlogsvoering, voorbede doen en het uitdrijven

van demonen. Dan leren we dat het belangrijk is dat we het opnemen voor de armen, degenen die aan de zelfkant van de maatschappij leven, de verslaafden, de verdrukten. In Openbaringen lezen we over strijders die de eindstreep gehaald hebben en er is een boodschap voor de gemeentes: 'Wie overwint, hem zal Ik geven.'

We worden opgeroepen om de strijd te voeren. In Jesaja 42:13 lezen we dat God zelf een strijder is. *En de Here trekt uit als een held*. Hij is als een krijgsman. Hij laat de strijdkreet horen. Hoe zou dat klinken? Je hoort het wel eens in een indianenfilm waar ze zo'n strijdkreet laten horen. Hoe zou het zijn als God zelf de strijdkreet laat horen en tegen wie doet Hij dat dan? Dan roept hij ons op voor de strijd. Soms hoor je het door de mond van mensen heen, als de Geest van God op mensen komt en van binnenuit wakker en levend wordt, en de strijdkreet laat horen.

God heeft een hart dat vol is van liefde en van bewogenheid, Hij wil ons in Zijn armen wiegen. Er was een getuigenis van twee mensen, ze waren beiden 65 jaar en ze hadden nog nooit de vaderliefde van God geproefd. Op een conferentie over de Heilige Geest gebeurde het dat ze de warme vaderliefde van God ervoeren. Het was een prachtig stuk genezing voor deze mensen!

Helden

God wil ons omringen met zijn liefde, maar God wil ons ook aanvoeren in de strijd. In het leven met God - dat grote avontuur - zijn beide aanwezig, de liefde en de actie. Het is een 'verhaal' voor mensen die werkelijk helden willen zijn. Niet voor onszelf, maar voor God en voor degenen die onderdrukt worden. God zoekt mensen die het daarvoor op willen nemen, die willen overwinnen.

Als je naar sportmensen kijkt, dan zie je soms heel wat spierballen voorbij komen. Bij het turnen, het worstelen en bij veel andere sporten. Bij de heren, maar tegenwoordig ook bij heel wat dames. Enorme spierballen.

Maar God heeft ook spierballen en zo nu en dan laat Hij die even zien. Een mooi vers daarover is Jesaja 52:10. Daar staat: 'De Here ontbloot Zijn heilige arm.' Zou dat betekenen dat God Zijn mouwen opstroopt? Als God Zijn mouwen opstroopt, hou je dan maar vast! Dan gaat er wat gebeuren. Wij doen het ook wel eens, als mensen, we stropen onze mouwen op, er is werk aan de winkel. Er moet een klus worden geklaard. Een enkele keer stroopt iemand zijn mouwen op omdat hij iemand eens flink iets wil vertellen... Op een andere manier dan, en iets agressiever! God doet dat als Hij het opneemt voor zijn kinderen. 'De Here ontbloot Zijn heilige arm.'

Die strijder zie je in elk mens, bij de één meer, bij de ander minder. Misschien trekt het aspect van liefde je enorm aan, vind je dat het helemaal bij jou past. Anderen vinden dat juist de kant van oorlogsvoering beter bij ze past. Je ziet christenen die bij voorbede gebruikt worden en je ziet christenen die bij geestelijke oorlogsvoering ingezet kunnen worden. De strijders gaan rond met vlaggen, ze maken soms ook letterlijk bepaalde bewegingen. "We moeten strijd voeren." Maar in ieder mens ligt iets van beide, misschien 10% strijder, 90% minnaar. Soms verschuift het. Aan het begin van onze wandel met Jezus zitten we soms een hele tijd op een roze wolk en we denken dat het niet meer stuk kan. Fantastisch om zo het leven door te gaan! Maar op zekere dag ploft die roze wolk in één keer uit elkaar! We zitten midden in de moeilijkheden en midden in de strijd. Dat kan zeker Gods bedoeling zijn. Hij wil die roze wolk wel weer teruggeven, zodat we nog eens een keer Zijn liefde op die manier ervaren, maar Hij wil ons ook de strijd leren. Daar zijn keuzes voor nodig, we moeten leren om te strijden, omdat er problemen op onze weg komen en er bepaalde vijanden zijn. God zegt in Jesaja 49:25: "Ikzelf zal voor je strijden".

Ontferming

In de Here Jezus zien we het perfecte beeld van wie God is, daar zien we bewogenheid, daar zien we ontferming. Het kortste vers in de bijbel vertelt ons dat *Jezus weende*. Ik ken geen andere godsdienst met een god die met ontferming bewogen is, of die weent over het verdriet, over de dood, over de zonde. Of een Heilige Geest die zucht en in barensnood is. Maar ik zie in Jezus ook de strijder die het opneemt voor de onderdrukten en die bereid is om Zijn leven af te leggen als het ging om recht. Die niet bang was om voor Pilatus of voor Herodes te staan. Die weggeleid werd en de dood onder ogen zag. Hij gaf Zijn leven voor de mensheid. Ik zie ook een Jezus die vervuld is met toorn (Marcus 3:1-6) over de huichelarij in de synagoge. Hij rekende ermee af. Bij de reiniging van de tempel (Mattheüs 21) ging het er ook niet al te zachtzinnig aan toe.

God wil ons leren om lief te hebben, God wil ons leren om te strijden. Efeze 6 en 2 Korinthe 10 spreken erover, dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar wij hebben een strijd te strijden tegen de machten in de onzichtbare wereld. Die komen met leugen en bedrog en allerlei vuile dingen. Die proberen het mooie wat God in ons tot ontwikkeling wil laten komen, uit te schakelen. In 2 Korinthe 3:18 zegt Paulus dat we worden veranderd naar hetzelfde beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het avontuur van het leven. Daar heeft God elke dag van ons leven voor nodig.

Laten wij geen dag voorbij laten gaan. Laten we vandaag vreugde aan Gods hart brengen door zijn liefde te beantwoorden met onze liefde. Wat een bijzondere dag zal het zijn vandaag! Laten we houden van mensen. Gods liefde - die in ons werkt - laten zien aan de mensen om ons heen. Laten we ons inzetten om een dappere strijder te zijn. Wat een bijzondere dag zal het zijn vandaag!

We gaan vandaag met een hartstochtelijke liefde en met de volharding van een strijder ons werk doen! Gods liefde zal ons omvatten en we zullen gevuld worden met grote vreugde, omdat we weten dat we God blij kunnen maken – door Hem lief te hebben!

Wat een bijzondere dag zal het zijn vandaag!