



JEUGD MET EEN OPDRACHT

YOUTH WITH A MISSION

OTTERLOSEWEG 18A

6718 ZM · EDE · NEDERLAND

TEL. 0318-655187 · FAX. 0318-612568

INFO@YWAM-EDE.NL · WWW.YWAM-EDE.NL

POSTBANK 1208430 · ABN AMRO 409413674

KvK ZWOLLE 41038284

Studie Spreek Heer

Spreek Heer, Uw dienstknecht luistert (artikel gepubliceerd in Charisma)

God wil met Zijn kinderen communiceren. Hij wil met ons praten, maar Hij doet dat vaak op ongebruikelijke manieren. Hij communiceert via ons hart, dat is Zijn ingang, en een hoog of laag IQ speelt daar absoluut geen rol bij! Integendeel, want als het gaat om de taal van het hart, kan het kind een voorsprong hebben op een zeer geleerde theoloog. Voor volwassenen staan vaak allerlei afleidende zaken in de weg, zodat God moeilijk contact met ons kan maken. Hoe ontdoen we onszelf van die ballast en willen we dat wel kwijt? Daarbij zet de Heer ook nogal eens wat zaken op z'n kop en zijn de manieren waarop Hij Zich kenbaar wil maken echt niet alledaags en zelfs niet voor eenieder acceptabel! Toch spreekt God al vele eeuwen tot Zijn kinderen en Hij is nog steeds Dezelfde. Staat ons hart voldoende open om Hem te kunnen verstaan?

Waarom gaat de communicatie van God vaak aan ons voorbij, waarom herkennen we het niet als iets wat van Hem komt? De direct aanwijsbare oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat wij het 'wereldse systeem' van communiceren hebben aangeleerd. Maar God kan tot ons spreken in een enorme en verrassende diversiteit. Bovendien is het afhankelijk van de persoon of de situatie. Zoals bij Adam en Eva. Nadat zij gezondigd hadden zocht Hij ze op en ze hoorden 'het geluid van de Here God in de tuin' (Gen. 3:8). Door de eeuwen heen heeft God Zijn geluid uit de hemel laten horen, Hij sprak door Zijn profeten (Hebr. 1:1), in de perfectie van de natuur, door de volmaaktheid van het menselijk lichaam. Hij sprak tot Mozes in de donder (Ex. 19:19), tot Elia met een stem in het suizen van een zachte koelte (1 Kon. 19:11-13). En God heeft op de absoluut verzoenende en volmaakte manier gesproken in Zijn Zoon. Jezus was de afstraling van de heerlijkheid van God, de afdruk van zijn wezen. God heeft nooit duidelijker gesproken dan in Jezus! In de manier waarop Jezus omging met zieken, zwakken en kinderen, zie je de weerspiegeling van de ultieme taal van de liefde van God, Zijn boodschap uit de hemel. Jezus sprak in woorden en werken, door wonderen, tekenen en genezingen. Hij is het levende Woord dat uiteindelijk de verlossing over ons heeft uitgesproken. En het gaat nog verder. Na de Hemelvaart begon Pinksteren met een geluid vanuit de hemel (Hand. 2:2) en vervolgens werden 3000 mensen in hun hart geraakt (Hand. 2:37). De discipelen brachten mensen genezing in de naam van Jezus en tot op de dag van vandaag worden er in Zijn naam nog mensen genezen.

Religie of levend Woord

Als God Zich openbaart herkennen sommigen Hem wel en anderen niet en worden er allerlei verschillende conclusies getrokken. Zo is het altijd geweest. Zelfs bij de discipelen duurde het lange tijd voordat zij van Jezus konden zeggen: "Waarlijk, gij zijt Gods Zoon" (Matt. 14:33). Ook Zijn moeder, broers en Johannes de Doper waren verward of maakten verkeerde gevolgtrekkingen. En Jezus voldeed absoluut niet aan de verwachtingen van de religieuze leiders. Toch hadden juist zij de waarheid moeten begrijpen, zij 'kenden' de schrift door en door. Maar religie was tot een afgod geworden en er was geen ruimte voor het levende Woord. Ook in deze tijd kan religie, en de manier waarop wij denken dat de dingen in elkaar zitten, een behoorlijk struikelblok vormen voor ons contact met God. Het is zeker essentieel om de bijbel te lezen en je daarmee af te stemmen op Gods woord. Daarbij dreigt echter het gevaar dat we onze eigen interpretatie tot maatstaf maken. God is veel groter dan welke persoonlijke duiding dan ook. Hij werkt bovendien niet volgens 'regeltjes' en meestal ook niet op de manier die wij ons graag zouden wensen! Toch is werkelijke communicatie met God wél heel intiem en dichtbij. En geeft het ons juist dát wat we nodig hebben om onze innerlijke hunkering te



stillen. We krijgen soms inzichten die verder reiken dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen en we komen in aanraking met een diepgang en intensiteit, die onze verwachtingen ver te boven gaan. Laten we dus proberen om God nooit 'vast te leggen'. Een andere belangrijke hindernis voor contact met God kan onze hang naar materiële zaken vormen. Materialisme is één van de grootste afgoden in onze westerse wereld (ook in de kerk - de kerk of de organisatie die we runnen heeft soms de plaats ingenomen van God zelf!) Vergis je niet in de diepgewortelde hardnekkigheid van materialisme. Zo stiekempjes hebben zich vaak heel wat grotere en kleinere afgodjes stevig in ons hart genesteld. Het vraagt om een volkomen eerlijk en openhartig zelfonderzoek om verborgen motieven en gehechtheden naar de oppervlakte te brengen, een omvormingsproces waarbij we de Heer hard nodig hebben...

Een kinderlijk hart

Hoe kan God het hart van de mens weer bereiken? Het antwoord is van grote eenvoud en juist daarom voor velen van ons zo moeilijk te begrijpen of te accepteren. De sleutel wordt ons aangereikt vanuit de bijbel, en dat niet éénmalig, maar bij herhaling (Matt. 11:25, 18:3, Marc. 10:13-16, Luc. 10:21, 18:7): Als je niet wordt als een kind, kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan. Onze 'bereikbaarheid' hangt af van de voorwaarde dat we het hart hebben van een kind. Om te kunnen 'horen' en begrijpen, moeten we eenvoudiger worden, juist niet gecompliceerder! Dus steeds als we groeien in kennis, moeten we onszelf voorhouden dat ons hart het hart van een kind moet blijven. Kun je nog open staan om nieuwe dingen te leren, te horen of te zien van God? Het kan een opluchting zijn voor degenen onder ons die belemmerd worden door onzekerheid. Zij denken misschien: 'Ik ben niet zo geleerd', of 'Ik blijf achter'. Het is helemaal niet de bedoeling dat je geïmponeerd raakt door mensen die mooie boeken kunnen schrijven, of het allemaal zo fantastisch kunnen zeggen! Weet je daarentegen bemoedigd, want je hebt waarschijnlijk een voorsprong als je al die geleerdheid te moeilijk vindt! God zegt hierover: 'Deze dingen zijn voor de wijzen en de verstandigen verborgen gehouden, maar aan de kinderen geopenbaard' (Luc. 10:21). Als we 'topzwaar' zijn door intellectuele ballast lopen we grote kans dat de essentie aan ons voorbij gaat. Niemand is beter dan een ander en dat geeft vrijheid! We hoeven niets te missen van wat God gaat doen. Je hoeft alleen maar te zeggen: "Spreek Heer, Uw dienaar luistert (1 Sam. 3:9). Ik doe mijn best, Heer, en als er iets is wat verkeerd is, wilt U het aangeven? Ik wil een open en rein hart zijn dat naar U kan luisteren." We hebben het onbevengene, spontane en ontvankelijke van een kind nodig om God te kunnen begrijpen en om een waarachtige 'relatie' met Hem te kunnen ervaren. Dan getuigt de Geest met onze geest dat wij kinderen Gods zijn (Rom. 8:16).

God wil tot ons hart spreken

Onze wereldse communicatie staat mijlenver af van de communicatie die van God uitgaat. Hoe gaat dat dan in zijn werk, hoe merken we dat? De aangegeven bijbelse voorbeelden zijn wel mooi, maar hoe kunnen we dat ervaren in onze eigen belevingswereld anno 2002? Hoewel de diversiteit en veelkleurigheid in het contact met de Heer, Zijn 'taal', moeilijk in enkele zinnen te omschrijven valt, zijn er wel enkele zaken om over na te denken. God kan Zijn gedachten tussen onze eigen gedachten verweven (toets aan de waarheid!), waarvan we dan meestal in eerste instantie denken dat deze gedachten bij onszelf vandaan komen, maar na een tijdje gaan we ze herkennen. God kan beelden geven, visioenen of woorden (voor onszelf of voor anderen). In een aantal gevallen deelt Hij Zijn gevoelens met ons. Gevoelens van vrede (de 'vrede die alle verstand te boven gaat'), rust of blijdschap. Maar het kan ook boosheid zijn of verdriet om iets, waarmee Hij ons iets laat voelen van wat Hij voelt. Af en toe laat Hij ons voelen wat anderen voelen (zoals onderdrukking, eenzaamheid), of krijgen we een lichamelijke pijnsensatie die een openbaring kan zijn van het probleem van iemand anders. Hij zal ons daarin ook Zijn bedoeling duidelijk maken. God kan met ons communiceren via dromen of visioenen, en dit kan variëren in sterkte. Hij laat ons, ook in deze tijd, wonderen, tekenen en genezingen zien, Zijn methoden zijn niet veranderd. Bijzonder is ook dat Hij zo nu en dan een buitengewoon lieflijk gebaar maakt om Zijn aanwezigheid kenbaar te maken. In de huiskamer van een gelovig Nederlands gezin - waar men met anderen samen veel bidt, zingt en de Heer prijst - verscheen in goudpoeder de vorm van een duif op de zitting van de bank. Er zijn mensen die hemelse geluiden ervaren - gezang, klokgelui, vogels. Anderen nemen geuren waar, van parfum of wierook. Onbegrijpelijk? Moet het dan begrijpelijk zijn?

Wat is de boodschap? Luisteren met je hart: "Heer, wat zegt U hierover? Spreek tot mij rechtstreeks, laat mij niet alleen maar afgaan op wat ik zie met mijn ogen en wat ik met mijn verstand aan het concluderen ben. Want dan kan ik tot de verkeerde conclusie komen. Ik weet hier geen raad mee. Wilt U tot mij spreken, door Uw Woord (je kunt de bijbel erbij nemen), door visioenen of beelden, door een



hoorbare stem of op welke manier dan ook die U goeddunkt." 'Luister' naar wat Hij tegen je wil zeggen, wees stil voor Hem. Soms gebruikt God wat spectaculaire dingen om onze aandacht te krijgen, nieuwe dingen, vreemde dingen. Voor ons nuchtere Hollanders is het soms moeilijk om dit te aanvaarden. Zijn doel is echter altijd om door te dringen tot ons hart. Maar laten we ons niet vergissen, het gaat niet om uiterlijk vertoon of om openbaringen, ook al zijn deze voor ons heel bijzonder, kostbaar of opzienbarend. Het gaat om de toewijding van ons hart aan Hem die onze Vader is. En daarin wil Hij met eenieder van ons Zijn weg gaan, op een unieke manier.

Studie Bart Doornweerd
Jeugd met een Opdracht Ede