



JEUGD MET EEN OPDRACHT

YOUTH WITH A MISSION

OTTERLOSEWEG 18A

6718 ZM · EDE · NEDERLAND

TEL. 0318-655187 · FAX. 0318-612568

INFO@YWAM-EDE.NL · WWW.YWAM-EDE.NL

POSTBANK 1208430 · ABN AMRO 409413674

KVK ZWOLLE 41038284

Studie Kom en Ga

Wat heeft God op Zijn hart voor de mens?

Het durven leven in complete afhankelijkheid van de Heer is één van de moeilijkste dingen om te leren voor de mens, en om daarin te blijven volharden vraagt een doorlopende overgave. Doch, de persoonlijkheid die een stap opzij doet voor zijn Schepper en 'niet ik Heer, maar U in mij' kan zeggen, zal een bijzondere schoonheid en ongekende vrede gaan ervaren. Het leven in het Koninkrijk van God gaat weliswaar niet over geijkte paden, maar leidt ons wel naar vervulling en zinvolle diepgang. Psychologisch gezien heeft een mens twee krachtige basisbehoeften. De eerste heeft betrekking op de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Het beschermd zijn en geaccepteerd worden, weten dat men er bij mag horen. De tweede behoefte, of eigenlijk honger van de mens, is het nodig hebben van uitdaging. Grenzen doorbreken, dingen doen die nog nooit iemand gedaan heeft, de behoefte aan avontuur. In het Koninkrijk van God vinden we ruimte voor beiden. Alles wat de mens aan de basis nodig heeft, is beschikbaar. God biedt het aan, vanuit Zijn hart, vanuit Zijn evangelie. Daar gaat een enorme wijsheid van uit, want als men het niet bij God kan vinden, dan wordt het avontuur of de plaats van zekerheid ergens anders gezocht!

Kom

De uitnodiging van God is daar in gelegen dat Hij ons tot Zich roept: 'Kom'. In het komen tot het hart van God vindt men rust, vrede en voldoening. Door de hele Bijbel heen is deze roep te vinden, kom, kom, kom. In Jesaja 55 staat het prachtig verwoord in een viervoudige uitnodiging: 'Komt tot de wateren. Komt, koopt en eet. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Komt tot mij.' Jezus roept de discipelen: 'Kom achter Mij en ik zal je maken tot vissers van mensen'(...) 'Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven' (Matth. 11:28). Waarom komen we? Om Hem te leren kennen, om een verbinding met Hem te laten ontstaan. Om een vriendschap met Hem op te bouwen. In dit 'komen' worden mensen bevrijd, kunnen ze hun lasten afwerpen, raken ze stress en vermoeidheid kwijt. In Marcus 6:31 zegt Jezus: 'Kom, en rust een tijdje. Je hebt even tijd nodig om bij te komen.' Jezus geeft de uitnodiging en het is aan ons om te reageren, om met onze ellende bij Hem te komen, met alle gebrokenheid. Om vergeving te krijgen, om gereinigd te worden en innerlijke genezing te ontvangen. Door Hem worden we getroost, bemoedigd en versterkt. Het proces van innerlijke genezing duurt jaren. En we zullen moeten blijven komen, dat gaat altijd door, ons hele leven. Naast wat de Heer in ons hart uitwerkt krijgen we Zijn onderricht vanuit de Bijbel, dit wordt Zijn levende woord voor ons. In Nederland is er bovendien volop gelegenheid om cursussen te volgen die je geloof kunnen verdiepen. Er wordt prima onderwijs aangeboden en de mogelijkheid bestaat om kortere of langere trainingen te doorlopen, seminars of conferenties te bezoeken. We kunnen ons ontwikkelen door leerzame boeken te lezen of geloofsgerichte video's te bekijken. Het is goed, om zo gevoed en toegerust te worden. Maar naast dat wat wij zelf nodig hebben moeten we kijken naar wat we kunnen géven. Alleen maar naar binnen kijken en gericht zijn op eigen noden en behoeften is, begrijpelijkerwijs, niet gezond. Tussen ons komen bij God moet er ook zo nu en dan een 'gaan' zijn.

Ga

Vanuit de geborgenheid van Zijn liefde komt de uitdaging van het 'Ga'. Ook dit is een onderdeel van Zijn plan met de mens. In dit 'Ga uit over de hele wereld' ligt onze roeping, maar komt Hij zeker ook tegemoet aan onze behoefte om op avontuur te gaan! Vanaf het begin is het Gods bedoeling geweest dat Zijn heerlijkheid gezien zou worden over de gehele aarde. Door de gehele Bijbel heen, vanaf Genesis tot Openbaringen, is deze opdracht te vinden. Het 'Met vreugde zullen zij uitgaan', aan het



eind van Jesaja 55, duidt erop dat het uitgaan niet alleen een opdracht is, maar dat hierin ook grote blijdschap en vervulling is gelegen. Gods visie is dat alle mensen bereikt zullen worden. Dat is ook wat Jezus zegt (Matth. 24:14) 'En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis van alle volken'. Aan het eind van Zijn leven en Zijn bediening geeft Jezus de Grote Opdracht: 'Gaat heen en verkondig het evangelie aan de ganse schepping (Marc. 16:15). En: 'Maak alle volkeren tot Mijn discipelen en leer ze te onderhouden wat ik je verteld heb' (Matth. 28:18-20). De beweging van het 'Kom en ga' moet doorgaan. Gevuld worden door God, onze Vader, vergeving, herstel, vrede en kracht ontvangen. En op het moment dat het gaat overstromen, reiken we naar een doel buiten ons, mogen we van de zegen uitdelen. Hoe kunnen we daar vorm aan geven? Er zijn allerlei manieren, en als we de roep van het 'Ga' serieus nemen kunnen we bidden: 'Heer, wat kan ik voor U doen, wat wilt U dat ik doe?'. Vanuit het gehoorzaam zijn aan Zijn gebod, vanuit het luisteren naar wat Hij van ons vraagt, kunnen er goede en gezegende dingen in werking worden gezet. Voor de één betekent dat in de zomervakantie met Operatie Mobilisatie meegaan in plaats van bakken in de zon in Spanje. Voor de ander kan het zijn dat hij of zij gaat bidden voor de onbereikten, dichtbij en ver weg. Gebedsgroepen kunnen een land 'adoptereren' waarvoor samen voorbede wordt gedaan.

Een financiële bijdrage aan een zendingsgebied kan bij jou passen, of het ondersteunen van een zendingswerker. Stimuleer kortverband-zending. Doe het zelf als de gelegenheid er is, of moedig iemand aan die wil gaan. Kijk in de onmiddellijke omgeving of het mogelijk is om je elke week een dag in te zetten voor praktische hulp waar dat nodig is. En als je graag verder weg wilt, ga dan. Lijd met degenen die lijden, leef je in. Wees bewogen met de noden van de wereld en doe wat je in liefde kunt doen om daarin een zegen voor anderen te kunnen zijn. Op die manier wordt gehoor gegeven aan dat wat God van ons vraagt, en waarvoor Hij ons zal toerusten. Ieder mens zal zijn eigen unieke weg met God gaan, als hij op Hem vertrouwt, zowel voor zijn eigen behoeften als in de zorg en liefde voor de medemens.

Dienaren

Als je een medewerker van God wilt zijn, is dat beslist niet leeftijdsgebonden, het geldt voor jong en oud! Kijk eens naar de prachtige mogelijkheden voor mensen die in de VUT zitten of gepensioneerd zijn. Stel, je bent 60 jaar en je zit vol leven, wat moet je gaan doen? Je caravan pakken en door Europa gaan toeren, of zoeken naar een alternatief en ergens op de wereld ingezet worden waar je hulp heel hard nodig is? Er zijn mogelijkheden op het gebied van onderwijs of administratie, je kunt een zending assisteren of met je handen gaan werken. Reken maar dat God je kan gebruiken! Hij heeft jou de gaven geschonken, Hij is het die je hart met liefde, vrede en bewogenheid zal willen blijven vullen, Hij is het die de onbereikten wil bereiken tot in alle uithoeken van de aarde. Vraag in je gebed aan Hem: 'Heer, waar kan en mag ik tot zegen zijn?' Zoveel mensen, zoveel mogelijkheden. Alles wat je samen met Hem doet, grote dingen of kleine dingen, het maakt niet uit, daarmee zul je meebouwen aan het Koninkrijk van God. En dat werk, waar de zegen van de Heer op rust, zal zegen uitwerken in de levens en de harten van anderen. Het zal opbouwen, vrede schenken, bevrijding brengen.

Zoeken naar evenwicht

Als we zorgen voor een evenwicht in het 'kom' en het 'ga', dan zal het leven ook in balans zijn. Dan zal de mens kunnen leven vanuit een zachte vreugde, dan zal er troost zijn voor verdriet, levend water voor de dorstigen, moed en kracht voor op de levensweg. Wie zo een relatie met de Heer opbouwt, zal een nieuwe weg vol werkelijk leven vinden, waar Zijn zorg en liefde aanwezig zijn. En dit leven stroomt verder, zoekt nieuwe dorstige harten, die nog ploeteren in duisternis en wanhopig op zoek zijn naar vervulling. Zijn liefde en mededogen maakt een bewogenheid in ons wakker die de kracht in zich meedraagt om de waarlijke boodschap van het evangelie uit te dragen, in woord en in daad.

Een jonge zending was voor twee maanden uitgestuurd naar Polen en hij bracht het zo onder woorden: 'Ik heb geleerd om een persoonlijke relatie met God op te bouwen. Hij komt daarin naar je toe en jij komt naar God toe, en dat wordt zo'n goede band, dat legt de basis. In Polen kon ik gaan uitdelen aan anderen, van wat ik zelf had ontvangen. We hebben in daar jeugd- en tienerwerk gedaan, en konden laten zien Wie God is, en wat voor leven Hij ook voor hen heeft. Wat Hij in mijn leven heeft gedaan is laten zien dat Zijn genade ontzettend groot is en dat ik geen dag zonder Hem kan. En ondanks dat we in Polen niet de taal spraken, konden we Gods liefde doorgeven. Aan mensen die het gewoon ontzettend hard nodig hebben omdat ze het thuis niet krijgen.'



Maar de boodschap ligt niet alleen in de zending. Het bezoeken van een zieke met de juiste waardevolle intentie in je hart, een vriendelijk woord daar waar nodig, het kan al zo veel doen. Met een opgewekt gemoed een keer stofzuigen of de wc schoonmaken voor iemand die het zelf niet kan. Met een hart dat op God gericht is, kunnen we overal dienstknechten zijn in Zijn naam, dan vinden hart en handen duizenden wegen om Zijn liefde waar te maken. Jezus zegt: 'Ik ben het brood des levens' (Joh. 6:35) en 'Indien iemand dorst heeft, Hij kome tot mij en drinke (Joh. 7:37). Als we daarnaast mogen en durven te vertrouwen op de Heilige Geest die de harten van de mensen overtuigt, dan kunnen we ingezet worden in een wereld die zo hard Zijn boodschap nodig heeft. Vol vertrouwen in en vanuit volkomen afhankelijkheid van Hem worden we bouwstenen voor het Koninkrijk. En ondanks de fouten die een mens onderweg ongetwijfeld zal (blijven) maken, mag het een liefdevol weten zijn, dat Hij naar ons hart kijkt. Dat Hij altijd een nieuwe weg voor ons zal banen, dat Hij zal blijven vergeven, versterken en vervullen wie Hem daarom vragen. Hij zal levend water zijn voor eeuwig en Zijn glimlach zal rusten op Zijn kinderen die Hem blijven zoeken en in Zijn naam uitgaan.

Studie Bart Doornweerd
Jeugd met een Opdracht Ede