



Drie sleutelgebeden.

1. Gebed van overgave: Hier ben ik om uw wil te doen.

Wij zijn een geestelijke tempel waarin offers gebracht worden.
Hebr. 13 : 15,16 - Woorden en daden!

De basis van offerande is onze wil. Het offer van Jezus was waardevoller dan alle offers in het Oude Testament.
Bijv. 2 Kron. 7 : 4,5

God had hierin geen welbehagen. Hebr.10 : 6, 8

“Maar hier ben ik om Uw wil te doen.” Hebr. 10 : 9

Wij kunnen hetzelfde gebed bidden. We besluiten om onze wil te verbinden met de wil van God.

Voorbeelden : 1 Sam. 7 : 2-17
Luc. 3 : 31, 22
Matth. 27 : 51-53
Hand. 16 : 22-34

2. Vul mij met de heerlijkheid van de hemel.

Ef. 5 : 18 – Wordt vervuld met de Heilige Geest. Joh. 20 : 22 – Jezus blaas op mij!

Gods verlangen is om tempels te vullen. Ex. 40 : 34, 1 Kon. 8 : 9, Ps. 57 : 12

David kende deze volheid. Psalm 23 – Mijn beker vloeit over!

In het N.T. worden mensen vervuld met de H.G. – Luc. 3 : 21, 22 - 4 : 1
Hand. 2 : 4 - 4 : 31 - 8 : 17 - 10 : 44
Ef. 3 : 19 – 5 : 18 – Rom. 5 : 5

Een invasie vanuit de hemel begint met mensen die vervuld worden met de Heilige Geest.

Dit greep als een positieve besmetting om zich heen. Hand. 5 : 28

3. Spreek Heer, uw dienaar luistert 1 Sam. 3 : 10

In een tempel wordt geofferd, maar er wordt ook geluisterd.

In de eerste hoofdstukken van Samuel lezen we over een niet functionerende tabernakel/tempel.

Hoofdstuk 3 geeft de sleutel hoe God weer begint te spreken – tot Samuel.

Dit had grote gevolgen: 1 Sam. 3 : 19
1 Sam. 4 : 1

Eerst luisteren, dan spreken!

Jezus als voorbeeld. Joh. 8 : 26, 28
Joh. 12 : 49

Een basishouding van luisteren zal als gevolg hebben dat we met autoriteit zullen spreken.