



JEUGD MET EEN OPDRACHT

YOUTH WITH A MISSION

OTTERLOSEWEG 18A

6718 ZM · EDE · NEDERLAND

TEL. 0318-655187 · FAX. 0318-612568

INFO@YWAM-EDE.NL · WWW.YWAM-EDE.NL

POSTBANK 1208430 · ABN AMRO 409413674

KVK ZWOLLE 41038284

Studie “Houd je geloof sprankelend en fris”

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar verstandig, en tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Here van harte. Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles. En weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. (Ef. 5:15)

Geestelijke autoriteit is afhankelijk van de manier waarop we wandelen in onze relatie met God. Deze relatie met God hebben we nodig én moeten we zorgvuldig onderhouden, want onze geestelijke autoriteit is erop gefundeerd.

Heb God lief boven alles, is het grote gebod. Die relatie met God moet doorwerken in het praktische leven van alledag. Het moet effect hebben op ons huwelijk, op onze kinderen, in het contact met broeders en zusters. Het moet invloed hebben op de werksfeer en het moet leiden tot vernieuwde relaties naar onze medemens toe. ‘Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.’ Tezamen met: ‘En voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht’ (Ef. 6:10), vormt dit het fundament voor geestelijke autoriteit.

‘Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.’

Dit zeg ik u dan, en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, die verduisterd zijn in hun verstand, vervreemd van het leven van God om de onwetendheid die in hen heerst. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan allerlei losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. (Ef. 4: 17-20)

Voor bijna iedereen geldt: ‘Gij hebt Christus leren kennen en daardoor is uw leven totaal veranderd.’ De grote verandering begon op het moment dat je Jezus Christus leerde kennen. Meestal volgt hieruit een *plotselinge* verandering, maar er komt ook een *doorgaande* verandering op gang. Op het moment dat je Jezus leert kennen, wordt Hij een levende werkelijkheid voor je. Hij blijkt geen historische figuur, maar een persoon die iets gaat betekenen voor jou van binnen. Paulus spreekt over een ‘geheimenis’. Een geheim is iets wat plotseling ontvouwd wordt, iets waar je eerst niets van wist. Je gaat inzien dat zaken die je vroeger normaal vond, verkeerd zijn. Misschien vond je geestelijke dingen en God altijd saai en nu ontdek je dat dit het meest dynamische is wat er bestaat. Jezus Christus leren kennen betekent een heel ander leven krijgen en het heeft effect op ons gehele leven en al onze relaties.

Nieuwe levenswandel vraagt alertheid

Er heeft een grote verandering plaatsgevonden en die verandering is ook een doorgaand proces. Het oude zal steeds meer afgelegd worden en je zult andere, nieuwe dingen gaan ‘aandoen’. Dat is de ‘nieuwe levenswandel’. De uiterlijke mens vergaat, maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Iedereen die Jezus en het nieuwe leven dat Hij geeft, heeft leren kennen, loopt op den duur echter ook het gevaar om dat wat eens zo sprankelend en nieuw was, te verliezen.

Langzamerhand kan het ‘stoffig’ worden, kunnen we toch weer dingen gaan doen, die niet meer stroken met onze nieuwe levenswandel. Geleidelijk laten we weer een beetje toe, we zijn niet helemaal zuiver meer en er gaat misschien ook nog iets mis met ons spreken (bijvoorbeeld roddel). Wat we dan verliezen, is de ‘nieuwheid’ van leven. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we scherp blijven en onze relatie met God fris en sprankelend houden? Door ons in de allereerste plaats



te realiseren dat de Heilige Geest een persoon is. Ons leven, datgene wat we doen, denken en zeggen, heeft effect op degene die ons geschapen heeft. Het raakt De Heilige Geest die in ons woont. Ik kan Hem blij maken, ik kan Hem ook bedroeven. Het leven dat je vroeger hebt geleid, bedroefde God – val daarom niet terug door jezelf verkeerde dingen toe te staan. Daardoor kun je de Heilige Geest uitdoven en geestelijke 'scherpte' kwijtraken. We zullen heel zorgvuldig met onze woorden en daden moeten blijven omgaan, we moeten de duivel geen voet geven.

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. (Ef. 4:30)

De Heilige Geest overtuigt

Tijdens een seminar was er een oudere dame die samenwoonde met een vriend. Ze erkende dat dit niet goed was. Ze zei: 'Ik word van binnen verscheurd, ik wil God dienen, maar ik wil die man ook niet loslaten.' Wat moet ik doen?' Ik zei: 'Bid dat je zult weten wat God vindt van je relatie.' De volgende dag gaf ze een getuigenis. 'Gisteravond ben ik naar huis gegaan en ik vroeg de Heilige Geest wat Hij vond van mijn relatie. Er gebeurde iets wonderlijks, *ik hoorde de Heilige Geest huilen...* Het heeft me zeer geraakt en nu ben ik op het punt aangekomen, waar ik klaar ben om met deze relatie te stoppen en me helemaal toe te wijden aan God.'

Zo zou het eigenlijk moeten zijn, dat de Heilige Geest je innerlijk overtuigt, in plaats van dat allerlei mensen je vertellen wat goed of fout is. Hij kan jou duidelijk maken hoe het echt in elkaar zit, en dan zal het niet moeilijk zijn om te breken met iets dat verkeerd is.

Liefhebben en haten

De Heilige Geest horen huilen, is dat bijbels? Ja, als de Heilige Geest bedroefd is, dan huilt Hij. Misschien hebt u nooit de Heilige Geest letterlijk horen huilen, maar hebt u wel een groot verdriet gevoeld van binnen, bij iets wat u zei, bij iets wat u deed of in relatie met een broeder of zuster. Bedroef de Heilige Geest niet, vraag aan de Heer wat je ermee moet doen. Je hebt wellicht bij tijden ook de vreugde van de Heilige Geest gevoeld, als je iets deed waar Hij blij mee was. Vreugde en verdriet zullen wij in ons binnenste ervaren als wij gehoorzaam of ongehoorzaam zijn aan God, want de Heilige Geest is onze leermeester. Hij zal je leiden in alle waarheid. Om de weg van het licht te blijven bewandelen en om ons onderscheid scherp te houden, kun je het volgende gebed bidden.

Heer, laat mij datgene liefhebben wat U liefheeft, en laat me datgene haten wat U haat. Heer, laat me dingen die U niet zo leuk vindt, ook niet zo leuk vinden. Help me om de weg daarin te vinden.

Bid dit gebed een tijdje en je zult veranderen. Gegarandeerd zul je aan sommige onjuiste dingen die je nu nog doet, niets meer vinden. En dingen die je een tijd geleden nog niet interessant vond, gaan je plotseling boeien.

Toetst wat de Here welbehagelijk is.

Geestelijk, maar ook praktisch

Voel aan wat God mooi vindt, wees gevoelig voor wat God niet mooi vindt. Datgene wat ik doe, heeft God daar plezier in? Als je naar een tv-programma zit te kijken en Jezus zou binnenkomen, zou je dan de tv aan laten staan en zeggen: 'Wilt U even meekijken?' Of zou je de tv onmiddellijk uitzetten? Datgene waar je naar zit te kijken op internet, mag Jezus meekijken over je schouder? Dat is een goede maatstaf. Het betekent zeker niet dat Hij alle dingen die jij leuk vindt, *niet* leuk vindt. Dat doet Hij wél. Er zijn absoluut dingen waar Hij zich volledig in kan vinden, waarin Hij zich verheugt met jou. Maar toets het, is het Hem welgevallig?

Een kennis had een baan gekregen bij de EU en moest onderzoek doen naar bepaalde bevolkingsgroepen op het platteland in Europa. Hij zag dat niet als 'gewoon' werk, maar als iets waar God volledig bij betrokken wilde zijn. 'Heer, hoe ziet U dit? Hoe ziet U die groepen mensen voor wie ik probeer een weg te vinden? Mensen die op het platteland een bestaan proberen te vinden, maar op het punt staan om ermee op te houden en naar de steden beginnen te trekken.' Hij probeerde aan te voelen hoe God naar die situatie keek.

Dát is de manier waarop ook wij het eigenlijk zouden moeten doen. Bij God is het geestelijke niet gescheiden van het praktische, maar heeft het alles met elkaar te maken.



Begin samen met God aan je dag: 'Heer, help! Geef hulp en wijsheid bij het opvoeden van mijn kinderen. Hoe krijg ik het werk allemaal klaar?' Of: 'Hoe moet ik omgaan met mijn moeilijke collega's op kantoor? Wilt U me helpen om daar iets tot uitdrukking te brengen, wat vanuit Uw hart komt?' Wat is de Here aangenaam? Wandelen in de Geest betekent op Hem afgestemd zijn.

Waar ben jij vol van?

En bedrink je niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.

Van binnen bruist het, daar is het leven en stroomt het over. Wordt vervuld met de Geest. Groeien in geestelijke autoriteit betekent dat we vol zijn van de Heilige Geest en dat we nauwlettend wandelen en oppassen waar we in ons doen en laten mee bezig zijn. We zullen onze zonden belijden, naar Hem toe, we zullen zonden belijden naar mensen om ons heen. We zullen mensen vergeven, zodat het binnenin blijft sprankelen. We wandelen op de weg die God ons geeft.

Je kunt nog zo vaak die geestelijke wapenrusting aandoen, maar het heeft geen enkel effect als je niet leeft vanuit het verbonden zijn met God en vol bent van de Heilige Geest.

Ben je vol van voetbal of klassieke auto's? Of van het Koninkrijk van God? Ben je nog enthousiast over wie Jezus Christus is? Houd je van het Woord van God, waarin Hij Zichzelf openbaart aan ons? Houd je ervan om met Hem te wandelen en bij Hem te zijn? Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Van daaruit hebben we iets te geven aan onze omgeving.

Onderwerp je aan God, en biedt weerstand aan de boze. (Jak. 4:6)

Satan probeert het systeem van God helemaal uit elkaar te gooien, dán krijgt hij greep op mensen. Als wij ons bewegen buiten de bescherming van God, dan zullen we een makkelijke prooi worden voor het rijk van de duisternis. Als er zonde is, kun je de strijd totaal verliezen (1 Sam. 4), maar de vijand wordt verslagen als de autoriteit van God aanwezig is.

Autoriteit is aanwezig als onze relatie met Hem zuiver is, als we vol zijn van de Heilige Geest, gevoelig zijn voor wat Hij aangeeft, wandelen in waarheid en een houding hebben, waarin dienstbaarheid zichtbaar wordt. Laten we ons erop verheugen onze relatie met God te verdiepen en die sprankelend houden door ons af te stemmen op Hem! Laten we Jezus als voorbeeld nemen en overstromen naar alle mensen om ons heen. Het zal ertoe leiden dat we op 'stevige grond' staan en dat onze gebeden in de hemel gehoord worden. Dat de duivel weet waar we het over hebben, als we zeggen: 'Wegwezen in de naam van Jezus, ik heb niks met je te maken!' En hij zal luisteren, want hij móét luisteren, omdat we autoriteit hebben. De Heer wil ons laten groeien in die geestelijke autoriteit en velen zullen daardoor gezegend worden.

Bart Doornweerd
Jeugd met een Opdracht Ede

Tekstbewerking: Arja Visser

Heer, laat mij datgene liefhebben wat U liefheeft, en laat me datgene haten wat U haat. Heer, laat me dingen die U niet zo leuk vindt, ook niet zo leuk vinden. Help me om de weg daarin te vinden.